

# Geloof in het gezin

## Waar staan wij voor?

Het project *Geloof in het gezin* heeft als doel om kerken en gemeenteleden te ondersteunen in de christelijke opvoeding van hun kinderen. Dit doel is ingegeven door de overtuiging dat God gelovigen een roeping geeft om hun kinderen bekend te maken met wie Hij is voor hen.

De mens is door de Heere geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. God heeft de mens een hoge positie met veel verantwoordelijkheid gegeven. Daarvoor heeft Hij mensen geschapen met talenten en mogelijkheden. Als we kijken naar een kind, zien we een uniek en waardevol schepsel, door God gewild en toegerust met prachtige eigenschappen.

Tegelijk beseffen we dat zowel ouders als kinderen niet meer beantwoorden aan het doel waarmee de Heere hen geschapen heeft. Door de zonde zijn mensen ver bij God en hun naaste vandaan geraakt. De zondeval stempelt nog steeds elk mensenleven. Ouders zijn niet als vanzelf geneigd en in staat om hun kinderen onvoorwaardelijk lief te hebben en in wijsheid te onderwijzen in het geloof. En ook kinderen zullen uit zichzelf steeds weer kiezen tegen God en voor hun eigen ik.

Als we kijken naar een kind, zien we een mens dat redding en levensvernieuwing nodig heeft. Ook kinderen zijn afhankelijk van het verlossende werk van Jezus Christus. Zijn sterven op Golgotha tekent de ernst van Gods toorn over de zonde en tegelijk ook de diepte van Zijn liefde. Er is genade voor hen die geloven.

In de doop wordt die genade beloofd. Zoals de HEERE een verbond sloot met Abraham en zijn nageslacht, zo horen Gods kinderen vandaag bij het nieuwe verbond waarvan de doop een teken en zegel is. God wil Zijn naam verbinden aan de kinderen van gelovige ouders. Hij gaat een relatie met hen aan, die alleen door Gods genade in stand gehouden wordt. Er is hoop voor ouders en kinderen omdat ze in het verbond de belofte meekrijgen dat God hun God is.

De doop is voor ouders ook een aansporing om hun kind voor te gaan in een leven met de Heere. Want Gods belofte vraagt om een antwoord. God verlangt van de kinderen dat ze in Hem geloven en leven als een volgeling van Jezus Christus. Maar dit kunnen ze niet uit zichzelf. In de wedergeboorte wil de Heilige Geest dit geloof geven en hun leven vernieuwen. Het voorbeeld en de onderwijzing van de ouders en van de christelijke gemeente worden door de Heilige Geest hiervoor gebruikt.

In de gemeente zijn mensen aan elkaar gegeven als een geestelijke familie. Ze hebben als taak om elkaar aan te sporen tot en te ondersteunen in het leven met God. Hier worden ouders toegerust om een voorbeeld te zijn voor hun kind. En kinderen kunnen in de gemeente de breedte, lengte, hoogte en diepte van de liefde van Christus leren kennen.